



Het Kompas

onderwijs met de Bijbel als basis

Ouderverklaring (onderdeel van aanmeldingsformulier)

De **Het Kompas** geeft leerlingen onderwijs vanuit de grondslag zoals vermeld in de statuten van de vereniging LEV Scholengroep West Nederland:

Ons uitgangspunt ligt in de Bijbel, waarin God zichzelf, zijn waarheid en zijn liefde voor mens en wereld bekend gemaakt heeft, uitgewerkt en verwoord in deze vijf geloofskernen:

1. God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons, voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in doop en belijdenis. Ons leven en bestaan rusten in het bestaan van God. Ons leven komt uit God voort en is naar Hem op weg.
2. De Drie-Enige God (Vader-Zoon-Geest) is de Schepper van de wereld. De werkelijkheid waarin wij leven is Gods werkelijkheid. Mens zijn in Gods schepping draait om verwondering.
3. Jezus Christus is onze Redder en zal terugkomen, om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van Zijn wederkomst. Vergeving verdien je niet, maar is een cadeau. Jezus Christus heeft dit voor ons verdiend (sterven, begraven, opstaan). We zijn vrije mensen: vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus.
4. De Heilige Geest. Na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. Wij zijn niets zonder de Heilige Geest. De school is een plek waar we de vruchten van de Geest laten rijpen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5). Deugden die we kunnen oefenen en in ons leven eigen kunnen maken.
5. We leven in een gebroken wereld. Onze school is een plek waar gebrokenheid en kwetsbaarheid mogen zijn. Een genadevolle plek. We geloven in de realiteit van de zonde. Maar we leven hoopvol naar een nieuwe toekomst

Deze overtuiging dragen RvT, bestuur, directie en medewerkers van alle LEV-WN scholen actief uit in het onderwijsproces (klimaat en inhoud) en in alle onderlinge contacten. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich hierdoor laten leiden.

In de praktijk betekent dit voor ons onderwijs het volgende:

Het Kompas te Rotterdam, onderdeel van LEV Scholengroep West Nederland:

- Draagt op professionele manier kennis over die voldoet aan de wettelijke normen.
- Draagt de kennis over van God en de Bijbel in overeenstemming van de hiervoor genoemde overtuiging. Dagelijks Bijbel lezen en gebed nemen hier een belangrijke plaats in.
- Leert leerlingen hoe ze zelfstandig in het leven kunnen staan, hoe ze kunnen samenwerken in sociale verbanden, en hoe ze verder kunnen ontwikkelen.
- Leert leerlingen een christelijke (sociale) houding waarin naastenliefde, vergeving, respect, dienen en zelfbeheersing centraal staan.
- Leert leerlingen beseffen dat ze uniek en waardevol voor God zijn.
- Leert leerlingen om te gaan met het leven in een gebroken wereld.
- Leerlingen respecteren de wijze waarop het geloof beleden wordt
- Leerlingen (en ouders/verzorgers) nemen actief deel aan de identiteitsgebonden activiteiten en vieringen.
- Ten behoeve van het kind verwachten wij van ouders/verzorgers dat ze een positieve grondhouding hebben ten opzichte van het geloof en streven hier thuis ook vorm aan te geven.

Wij stemmen er van harte mee in dat ons kind op **Het Kompas te Rotterdam** onderwijs ontvangt op basis van bovengenoemde uitgangspunten.

Plaats

Datum:.....

Naam:



Het Kompas

onderwijs met de Bijbel als basis

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):